

# De Toekomst van *Een Wezenlijk Waardevast Bestel*

**Dit artikel is samengesteld door Bianca Haanstra uit citaten van het boek 'De Toekomst van Een Wezenlijk Waardevast Bestel' van Marieke de Vrij en Jan de Dood.**

*'Ieder mens dient, naar beste vermogen, innerlijk verantwoording af te leggen aan zichzelf. Over wie hij is en wat hij nodig heeft om wezenlijk tot zijn recht te komen'.*

Dat is slechts één van de uitgangspunten uit het boek 'De Toekomst van Een Wezenlijk Waardevast Bestel' van Marieke de Vrij en Jan de Dood, dat gaat over richting en vorm geven aan een nieuwe inrichting van het financiële bestel. Eén waarbij het economisch denken vervangen is door menswaardig denken, voorbij de cijfers.

In dit artikel besteden we middels enige citaten aandacht aan zaken die verandering behoeven, zonder overigens volledig te zijn. Hiervoor verwijzen we graag naar het boek.

## **Bewustzijnsverwatering en leverage**

In de financiële sector wordt veel gesproken over 'leverage'. Deze Engelse term wordt in het Nederlands over het algemeen met hefboom(werking) aangeduid. De essentie van dit woord is het verhogen van de intrinsieke waarde van een goed om de dynamiek van die waarde te bevorderen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn het financieren van een onderneming met vreemd vermogen en het beleggen met geleend geld. Een positieve ontwikkeling van de onderliggende waarden (onderneming of belegging) leidt tot een hoger rendement op het eigen vermogen (intrinsieke waarde). Maar een negatieve waarde zal ook versterkend doorwerken in de intrinsieke waarde.

De invloed van leverage op de intrinsieke waarde is dat een systeem verwaterd. Voor het effect van verwatering is het van belang om de opbouw en werking van systemen te bekijken. Hierbij beschouwen we de wereld als een systeem. Dit systeem kan vervolgens weer onderverdeeld worden in subsystemen. Het financiële systeem, het sociaal-maatschappelijk systeem, het politieke systeem etc. Ook deze subsystemen zijn weer opgebouwd uit subsystemen en al deze systemen onderling zijn verbonden. Elk (sub)systeem heeft een eigen energie, een eigen bewustzijn en een eigen dynamiek. In feite heeft ieder systeem dus ook een intrinsieke waarde, ook wel de energetische waarde genoemd. Hier ligt de basis van het huidige probleem. Veel systemen hebben een verwaterde energetische waarde waardoor ze minder standvastig zijn.

Door de onderlinge verbondenheid van systemen heeft het financiële systeem bijna alle andere systemen besmet. Dit leidt ertoe dat de energetische waarde van de diverse systemen en hun onderlinge verbondenheid is verzwakt. Zowel op wereldniveau (politieke vervreemding, dubbele agenda's), sociaal-maatschappelijk niveau (bevolkingsgroepen, de grotere kloof tussen arm en rijk) en persoonlijk niveau (wie en wat ben ik). Voor al deze niveaus geldt dat we ons vervreemd en eenzaam voelen en niet meer verbonden met elkaar.

## **Turbulentie**

De energetische waarde is bij veel systemen zo verzwakt dat het systeem afbreekt of transformeert. Het is vergelijkbaar met het proces van iets in water oplossen om het vervolgens te koken zodat het water verdampt en de oorspronkelijke zaken weer materialiseren en zichtbaar worden. Iedereen die wel eens goed gekeken heeft naar kokend water, weet dat het water een steeds grotere turbulentie vertoont naarmate het kookpunt nadert. Deze turbulentie zal ook kenmerkend zijn voor de weg die ons leidt van de huidige situatie naar de toekomst. Bovenstaand 'kookproces' is ook zichtbaar op andere niveaus. Uiteindelijk moet deze turbulentie en onzekerheid ergens toe leiden en liefst tot iets beters. Waarschijnlijk is dat ook zo.



## Van oud naar nieuw

Het economische systeem dient een geïntegreerd geheel te zijn van twee subsystemen, te weten het sociale en financiële systeem. De essentie van financiële stromen is: we mogen er uit putten om onze wezenlijke kwaliteiten te ontwikkelen en daarin 'innerlijk rijk' te worden. Dit doen we door ons te mogen ontwikkelen als mens opdat we ons positief kunnen inzetten naar ons zelf, onze dierbaren en de wereldgemeenschap in de breedste zin van het woord.

Een nieuw en sociaal (geld) stelsel is gebaseerd op hernieuwd vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten en begrip voor elkaars tekortkomingen, zowel materieel als immaterieel.

## Gezond financieel stelsel: een aanvullende levensader

Het is belangrijk dat we vanuit ons menselijke vermogen een andere kijk op het financiële stelsel ontwikkelen. We moeten het stelsel min of meer zien als een van de levensadere van onze samenleving. We dienen daarom bij de aanleg van nieuwe levensadere goed te bedenken dat de wezenlijke waarde hiervan voor alle mensen gelijk moet zijn. Anders wordt het stelsel niet aanvaard als energiegenererende en energiebrengende levensader.

## Geven en ontvangen in vrijheid

We kunnen stellen dat een blokkade optreedt in de levensader wanneer het natuurlijke geven en ontvangen ondermijnd wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van hebberigheid. Deze hebberigheid is afwezig als je gul geeft en in royale winst ontvangt. Als je oprecht hebt gegeven, gaat het namelijk niet om de verdienste. Dan is het een natuureigen gegeven aan beide kanten.

De diepere betekenis in deze context is voldoening. Met andere woorden: als je in je diepste wezen wordt bevredigd in de behoeftes die gerelateerd zijn aan menselijke vrijheid binnen de beweging die jouzelf dient, dan bereik je bevrediging. Met het accent op vrede. Als dit vervolgens ruimte overlaat aan anderen om eenzelfde proces door te maken, dan ontstaat positieve kracht.

## Naar een nieuwe inrichting

De mens zou moeten streven naar de eigen vrije ontwikkeling op een heel diep innerlijk niveau. Met andere woorden, op een spiritueel niveau. De behoeftevoorziening komt op dit niveau steeds voort uit het feit dat de wezenlijke aard van de mens gevoed mag worden in zijn bestaansrecht. En dat men zich ervan bewust is dat deze behoeftes zodanig bevredigd kunnen worden dat het bij anderen geen onnodige tekorten veroorzaakt.

Dit principe scheidt ook mogelijkheden voor anderen. Want als iemand werkelijk zijn eigen behoeftesfeer volgt, creëert hij werkruimte voor anderen om producten of diensten in de markt te zetten die daaraan relateren. Veel van wat wij nodig hebben, blijkt bovendien in de samenleving of binnen de natuur in natuurlijke staat voor te komen. Het gaat vaak om eenvoudige zaken. Dat legt een veel minder groot beslag op natuur en milieu omdat behoeftes niet opgeschroefd hoeven te worden naar kunstmatig verlangen.



In zekere zin kun je zeggen dat de mens en daarmee de mensheid vasthoudt aan onnatuurlijke verlangens die geen wezenlijke bevrediging scheppen. Dat maakt dat gekunsteldheid hoogtij viert. Dit oprekken heeft ervoor gezorgd dat de elasticiteit uit het systeem is verdwenen. De veerkracht is weg.

## Een terugkeer naar de grondwaarden van ons systeem

Bij de vitalisering van het financieel-economisch systeem, moeten we terug naar de oorsprong. Wat zijn de waarden waar het werkelijk om gaat, hoe zijn we dit kwijtgeraakt en hoe kunnen we hier het best mee om gaan. Ieder mens dient, naar beste vermogen, innerlijk verantwoording af te leggen aan zichzelf. Over wie hij is en wat hij nodig heeft om wezenlijk tot zijn recht te komen. Mensen moeten elkaar meer in de ogen kijken om elkaar dieper te weten.

Dit zijn slechts een paar uitgangspunten die in wezen niets met financiën of economie te maken lijken te hebben, maar niets is minder waar. Wanneer de mens zich in bijzonderheid aanvaard weet, is hij minder aanmatigend, vriendelijker in contact en meegaander in de behoeftesfeer van anderen als deze een wezenlijk karakter kennen. Daar de huidige economie voor een groot deel ook draait om behoeftevervulling is het verlenen van eigenwaarde aan derden een wezenlijke bijdrage aan de economie als geheel.

Laten wij daarom in aandacht leven naar onze meest wezenlijke behoeftes en ook anderen die in ruime mate gunnen, waar nodig.

'De toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel' is te bestellen via [www.devrijemare.nl](http://www.devrijemare.nl)



Door:  
**Bianca Haanstra**