



Oproep voor een cultuur van betekenis.

door Marieke de Vrij

Het jaar 2017 is een kantelpunt waarin vrede diep doorvoeld gewenst en geactiveerd kán worden, mits men onvoorwaardelijk de dieper gelegen conflicten van een wezenlijke betekenis wenst te voorzien. De mensheid is in staat gerijpte inzichten aangaande humaniteit en behoeding van menselijke eigenheid, nu daadwerkelijk in te zetten.

Conflicten

Conflicten kunnen wanneer zij werkelijk een diepere betekenis krijgen omtrent wat ze dieper aangelegen uitbeelden, bemoedigend tegemoet getreden worden ter herstel van opgelopen trauma's, misvattingen e.d.

Niet het conflict zelf wat uitgemond is, maar de gevoelslagen verdienen (h)erkenning om conflicthaarden in de kern te doven. Iets wat zich wezenlijk betekenisvol omgeven weet, kan geen opruiendheid meer vertonen. Wie nalatig is om het werkelijke wezen van het conflict te bestuderen, ontmoet gemiste kansen voor verbetering.

Met andere woorden de trend is: er is voldoende bewustzijn om de wereldproblemen anders op te lossen. Benutten of verspelen we die kans? Worden we roekeloos omdat we verantwoording nemen schuwen? Hebben we een laissez-faire houding of geloven we dat we er persoonlijk allemaal toe doen? Stellen we ons op als volgers of scheppen we een voorbeeld?

In 2017 zal het erom spannen of wij als mensen onze gerijpte inzichten ten aanzien van de eigenheid en het-ertoe-doen van ieder mens, durven te plaatsen op de onderwerpen die ons hart hebben, zodat we mee-doeners worden.

Dan scheppen we:

‘Een cultuur van betekenis’

Een cultuur die creëert dat niemand in wezenlijke ongezienheid verblijft. In het leven is er in het algemeen gezien te weinig hoopgevendheid actief, daar waar mensen elkander niet betekenisvol naderen vanuit warme betrokkenheid. Veelal is men te doende of te volbezet gericht op de eigen levensstijl, waardoor men zich niet opmerkzaam genoeg opstelt naar wat anderen behoeven in hun wijze van leven. Dit schuwen van nabijheid door zelfingenomen gedrag, creëert onrust in het voorbij lopen van dat wat werkelijk aandachtwaardig ontmoeting verdient. Wie zich binnen de dagelijkse zaken oefent in betekenisvol waarachtig betoon, kan steeds makkelijker onderscheid maken wat werkelijk belangwekkend en relevant is.

Maatschappelijk gezien lijkt het ‘betekenisvol’ doelgerichte ver weg door de inperking die regelgeving geeft. Regelgeving dient behoedend te zijn, maar is een opgeworpen verschan-sing geworden die doorgang van goede initiatieven blokkeert. Inperking van vernieuwings-zucht geeft een beletsel in vrij denken, waardoor bekommernisvol zaken vooruit gezien worden. De aanbevolen trend is dus om moedwillig regelgeving te doorbreken door versim-peling voor te staan, zelfverantwoordelijkheid uit te lokken en alleen bij ernstig falen daar-van, in te grijpen.

Wereldpolitiek en het thema eensgezindheid

In het kader van de wereldpolitiek vraag ik aandacht voor het thema één(s)gezindheid waar-in állen het wereldtoneel bespelen op een wijze die beïnvloedend is naar het geheel van medespelers.

‘Eén’(s)gezindheid is slechts dan te bereiken wanneer het zuivere denken én zuivere voelen eenheid scheppen in bewegingskracht naar buiten. Deze opgave is veelvragend voor eenie-der en ieder dient hierin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe ziet dit er praktisch gezien uit? Leef je steeds weer in wat zuiverheid voorstaat in jouw denken en voelen. Dit is de leidraad waaraan je jezelf kan toetsen.

Iedere medeburger doet er toe en niemand kan zich onthouden van zelfverantwoordelijk-heid wanneer hij daartoe in staat is.

Deze oproep dient steeds luider te klinken in alle gelaagdheden van het bestaan.

Succesvol zijn ten báte van anderen

Succesvol zijn komt alleen dán tot zijn recht wanneer anderen mogen meebewegen in het spel van opgang creëren ten bate van de eigen levensontwikkeling.

Wie zich op het strijdtoneel bevindt van zich beter willen manifesteren zonder zich te be-kommeren om anderen, lijdt uiteindelijk een groter verlies dan de winstgedachte aan succes doet vermoeden. Dit geschiedt nu nog veel te veel binnen intermenselijke verhoudingen

maar ook op het wereldtoneel van politiek en leiderschap.

Succes hebben juist ten bate van anderen is werkelijke opgang bewerkstelligen waarin je velen met je tot méér in staat stelt. Het gaat om dienstbaar betoon en dit staat los van het ego-verband van zelfverheerlijking.

Een cultuur van betekenis

Het scheppen van een cultuur van betekenis creëert dus dat niemand in wezenlijke ongezienheid verblijft. Dit betreft zowel de mens dichtbij als verder weg, elk medeschepsel is betekenisvol.

Wie dagelijks betekenis geeft aan wat hij in elk contact ervaart, brengt daarmee transformatie tot stand in de geziene vorm van de werkelijkheid. Onlust, onwil en degeneratie van zaken zullen dan tot de verleden tijd gaan behoren.

2017

Ik wens je, mede namens mijn partner Jules van der Veldt en Stichting de Vrije Mare, oprecht toe dat je daarom het pad van betekenis scheppen, diepzinnig en wezenlijk, op je neemt. Dit opdat hierdoor de overlevingskracht versterkt geactiveerd wordt in jezelf en in de mensheid als geheel in deze moeilijke tijden, waardoor menselijkheid, vertrouwen en bijzonderheid der dingen opgang maakt, betekenisvol.

Wij wensen je een betekenisvol 2017 toe.

Marieke de Vrij