



Actualiteit:

Belangenverstrengeling opheffen

Belangenverstrengeling vindt plaats op veel plaatsen waar je het niet verwacht. Zaken van vernieuwing worden tegengehouden en ondermijnd vanwege eigenbelang. Het is van alle tijden en zeer ontgoochelend voor hen die ermee te maken hebben. Dit geldt allereerst voor de persoon zelf die het veroorzaakt, want diep in hem is vrede nog ver te zoeken. Het persoonlijke 'ego-ik' van mensen kan een sta-in-de weg vormen voor ontwikkelingen die vanuit wezenlijke vernieuwingsgedachte noodzakelijk geacht mogen worden. Mensen zijn bang het oude te verliezen, zekerheden op te geven. Zij halen zich gedachten in het hoofd waarin zij méér voor zichzelf menen te moeten zorgen dan geoorloofd is in het licht van het belang van de gemeenschap. Zij kunnen zich moeizaam dienstbaar opstellen als lid van de gemeenschap. Misschien herken jij jezelf of een dierbare hier ook in?

Vernieuwing vanuit een kleurloos perspectief

Wie maatschappijvernieuwing voorstaat, dient daarom immer bij zichzelf te rade te gaan of belangen die hem zelf toevallen, al dan niet een sta in de weg vormen om te kunnen laten plaatsvinden wat een gemeenschap wezenlijk behoeft.

Ons land is opgedeeld in sectoren met eigen belangen. Ook binnen de politiek vindt belangenverstrengeling plaats, voortkomend uit gedachtegoed dat te weinig overstijgend het algemeen belang kan behartigen. Dialoog en wederzijds begrip worden vaak vermeden, om voorrang te kunnen geven aan wat men zelf wenst. Men vergeet dat er een kleurloos, overzichtelijk en overkoepelend veld kan ontstaan, waaronder de kleuren zich als vanzelf bewegen. Nu staan de afzonderlijke kleuringen zo'n ontwikkeling in de weg. Men beseft onvoldoende dat er een dieper weten kan doorbreken, dat de afzonderlijke kleuren zou verbinden, daar zij alle slechts een deel van het spectrum uitbeelden dat in zijn geheel een eenheid schept.

Wie zich niet allereerst aanscherpt in luisteraar zijn, kan te weinig zaken van vernieuwing integreren binnen het maatschappelijk samenzijn. Vóórdat het nieuwe gerealiseerd kan worden dienen individuele verlangens en belangen van allerlei soort die maatschappelijk gezien zaken verkleuren, ronduit beseft en ten diepste recht in de ogen aangekeken te worden.

Wie inkijk mijdt en anderen buitengewoon kritisch volgt, dient zichzelf te leren blootgeven en daardoor anderen milder gestemd te naderen.

Universele waarden

Universele waarden kunnen nimmer bestreden worden. Ze Zijn, rechtmatig en universeel. Diep van binnen weten mensen dat zij hun wezenlijke kern niet mogen verloochenen. Deze kern in hen zal blijvend een oproep afgeven om zuiver afgestemd te raken op wat er wezenlijk speelt, in henzelf, bij anderen en binnen de (grotere) gemeenschap waartoe zij behoren.

In deze tijd komt buitengewoon veel aan het licht. Ons weten kan en mag niet versluierd blijven. Wij dienen zaken recht aan te zien en onze rug in fierheid te strekken om tegenwicht te geven aan alles wat nog steeds vanuit onzuivere doelstellingen geschiedt.

Waarnemer worden en toelichting ontvangen over wát geschiedt, is steeds meer bereikbaar voor hen die wezenlijk geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in onze wereld. Je kunt ook bewustzijn ontlenen aan de manier waarop je zelf kleinschalig stappen voorwaarts kan zetten om, binnen de marge van je eigen bereik, zaken ten gunste op te schalen. Dit is wat eenieder te doen staat.

Laat u niet afleiden

Laat u niet afleiden door de impact van wereldnieuws, maar strek uw rug en spreek en handel vanuit fierheid. Dit licht de atmosfeer op, waardoor zaken lichtgevoeliger bezien kunnen worden en waardoor het stof van de oprakeling van al wat speelt, gemakkelijker oplost.

Iedere huisvrouw of huisman weet dat je de kasten die rommelig, stoffig en niet goed overzichtelijk meer zijn, dient op te ruimen. Dat je zaken weg dient te doen die niet meer relevant zijn. Vervolgens kun je de kast opnieuw indelen en nieuwe zaken toevoegen. Dit geldt ook voor een lichaam dat ziek is geworden. Na een reinigingskuur van het lichaam kan er nieuwe energie ontstaan. En zo werkt het ook voor de psyche van een mens. Als er herinneringsachterstand is in verwerking van het oude dat ondergaan is, kan langdurige ontspanning oude herinneringen ontzenuwen en kun je weer opgeruimd en met goede moed je pad verder bereizen. Wees hierin zelfverantwoordelijk.

Dit alles geldt ook voor een maatschappij die opruiming verdient voordat het nieuwe zich geheel kan vestigen. Probeer daarom niet teveel van slag te raken wanneer belangenverstremming en onzuiver handelen aan het licht komen. Ondersteun de terecht kritische maatschappelijke opinie door uw stem er aan toe te voegen en in uw eigen leven te handelen naar beste weten en kunnen. Het is voorjaarstijd: een goede periode voor de grote schoonmaak.

Verontwaardiging

Verontwaardiging ontstaat wanneer iets van wezenlijke waarde wordt aangetast. Wanneer er éérder waarde wordt toegekend aan wat wezenlijk nodig is en dus behoeding verdient, zal er op den duur minder noodzaak zijn voor grote schoonmaakacties. Dan zullen schandalen minder voorkomen. Investeer in waardevastheid in uw werk, in uw omgang met mensen en neem slechts producten tot u die vanuit een zuivere, mens- en diervriendelijke insteek zijn gefabriceerd. Een mens is ontzettend krachtig in zijn signalen als hij werkelijk gehoor geeft aan zijn innerlijk weten en zich niet meer inlaat met dat wat niet voldoet. Iedere consument is in staat de producenten te beïnvloeden door hun producten te weigeren en door zich niet langer blind te staren op de reclames die zaken onterecht aanprijzen.

‘Langdurige ontspanning kan oude herinneringen ontzenuwen. Daarna kun je weer opgeruimd en met goede moed je pad verder bereizen’

Verhouden tot

Ik grijp terug op het thema van VRIJ 16: teruggang en vooruitgang. Opzienbarende vernieuwing treedt in terwijl groter ongeluk zich aftekent. Het gevolg kan zijn dat je niet goed weet hoe je jezelf tot beide bewegingen dient te verhouden. Wereldwijd zullen aan de ene kant dingen veel beter gaan - door wetenschappelijke doorbraken komen er mogelijkheden ten gunste van de wereldontwikkeling - terwijl er aan de andere kant heel desolate zaken geschieden, die haaks staan op wat die nieuwe wetenschap zou vermogen te doen en gaat het schrijnend slechter. Alles wat schrijnend minder goed gaat, wordt veroorzaakt doordat we te eenzijdig investeren in wat wel goed gaat en dat te eenzijdig gebruiken.

Het grote verschil tussen wat beter gaat en wat veel minder goed gaat leidt tot verbijstering. Dat is heel begrijpelijk. Want hoe moet u nou toch zeggen “Wat zijn we toch blij met uitvinding A, B of C!”, terwijl bijvoorbeeld de armoede en de honger alleen maar toenemen en de vooruitgang niet toevalt aan hen die dit broodnodig hebben?

Dus je verhouden tot dat wat ogenschijnlijk beter gaat en aan de andere kant zaken die steeds minder goed gaan is een enorme uitdaging, omdat u allen in de psyche op dat gebied aangeraakt gaan worden. Hoe moet u zich daartoe verhouden? Kun je alleen

nog maar zeggen “O, wat fijn, we floreren en we gaan vooruit”? Wat zou je dan zeggen over alles wat achteruit gaat? Hoe vind je het midden in je bepaling? Hoe maak je zaken die goed gaan bruikbaar voor dát wat juist niet goed gaat? Het midden vinden wordt heel cruciaal dit jaar. En daar valt dus ook onder hoe je je daar persoonlijk toe gaat verhouden.

De lering die nodig is voor de samenleving als geheel

Vergeet nooit: een samenleving krijgt wat ze verdient ter lering van waar het bewustzijn van de gemeenschap aan toe is om persoonlijk verder te kunnen groeien naar innerlijk volwassen betoon. De vrijheid die ons land kent, verdient geen verlonzing van universele waarden. Herijking is nodig. Solidariteit verbetert het draagvermogen van mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. En nieuwe mogelijkheden dienen zuiverder in gemeenschappelijkheid geplaatst te worden. Het verbindende woord is dus ‘ethiek’.

Misschien is de meest eenvoudige uitspraak die ik kan geven: *als je naar beste kunnen zorgt en het werkt niet, is dat een onvermijdelijkheid. Maar niet zorgen doet de verschillen vergroten.*

Dit is bij uitstek een tijd waarin dat wat we niet willen waarnemen juist boven water komt, waar dan ook. Omdat we het moeten zien om ons bewustzijn te veranderen. Het is een bijzonder mooie tijd, omdat het bewustzijnsveld dat opgeroepen wordt, ons aan het denken en voelen zet. Het creëert nieuw bewustzijn en wijsheid in het omgaan met onderwerpen die zich nu tonen. Dat is genade. Als we moedig zijn, kan er heel veel veelbelovend veranderen. Maar als we ons hoofd in het zand blijven steken worden de waarschuwingen groter in plaats van dat ze afnemen. We dienen dus te leren omgaan - op een heel zuiver niveau - met hemelsbrede verschillen en de consequenties daarvan. Het is een enorme uitdaging om daar werkelijk open naar te zijn. Onzuivere belangenverstremming geeft oponthoud hierin. Werk daar, indien van toepassing, niet (meer) aan mee.

